

Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou; Hebreëën 11:8a

Geroepen zijnde

Vaak wordt de nadruk gelegd op de gehoorzaamheid van Abram als een voorbeeld tot navolging. En gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord is goed, mits het een geloofsgehoorzaamheid is en geen slaafse (wettische) gehoorzaamheid. Onze tekst laat zien dat er een Goddelijke orde in de genade is.

We kunnen er van uitgaan, dat Abram net als zijn vader Terah een afgodendienaar was in zijn geboorteland Ur (Joz. 24:2). Niemand zocht de ware God in dat heidense land. Het was een land van economische voorspoed en hoge ontwikkeling. In slaafse vrees warden allerlei goden gediend, die voorspoed moesten blijven garanderen.

Abram was precies eender als de anderen in zijn land. Hij zocht God niet. Hij maakte geen goede keus vanuit zijn eigen hart. Maar God was ook in het leven van de 'vader aller gelovigen' de Eerste.

Onze tekst zegt dat Abram gehoorzaam is geweest. En dat het een gehoorzaamheid van het geloofs was. Maar hoe kwam Abram aan dat ware geloof? Was dat uit hemzelf, waardoor hij deze goede keuze deed?

Onze tekst spreekt in een klein bijzinnetje van 'geroepen zijnde'. En daar ligt alles in verklaard! We zien in gedachten Abram geknield liggen in een van de afgodentempels. Ineens is daar de Goddelijke roeping: "Abram, ga uit!". Nee, hij hoorde geen stem uit de hemel. Ook geen stem van God door middel van een profeet. Maar het was de inwendige roeping Gods. God greep Abram in het hart. Hoe heerlijk hebben onze Dordtse vaders deze inwendige roeping beschreven als 'vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking'. Dit wonder Gods vond plaats in zijn hart en zette Abram in beweging. Het ware geloofs werd hem geschonken en hij ging in geloofsgehoorzaamheid uit het heidense land naar het land waar God hem wilde hebben.

De geschiedenis van Abram is vol troost. De Heere doet wonderen, Hij alleen. In Ur, in Nederland en in Roemenië. Waarachtige bekering van mensen is een Goddelijk werk en daarom zal het gelukken. Een vertroosting en een aansporing om ons werk in Roemenië voort te zetten. Zijn Woord zal nooit ledig tot Hem wederkeren, maar alles doen wat Hem behaagt.

De Heere geve ons allen dat wonder in ons leven en zegene uw gaven en ons werk tot eer van Zijn Naam.

Ds. A.T. van Andel



Stichting Levi heeft als doel om de allerarmsten in Roemenië te helpen een leefbaar bestaan op te bouwen en hen in hun eigen taal in aanraking te brengen met Gods Woord.

De stichting heeft als grondslag Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid.

Presentatie-avond

DV 25 maart zal er een presentatie-avond gehouden worden over ons werk en met name over het hulpgoederen-transport van februari jl. Deze avond houden we in de kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente te Kockengen (Voorstraat 22). Aanvang 19.30 uur. U bent van harte welkom!

Nieuws

We zijn als stichting begonnen met een eenvoudige **website**, maar deze bleek moeilijk op internet te vinden. Daarom hebben we een nieuwe website met een toegankelijker naam: **www.stichtinglevi.nl**

Houd u onze website in de gaten! Dit jaar willen we een **Psalmzangavond** o.l.v. André Nieuwkoop organiseren. We zijn nog bezig om een locatie te regelen en proberen deze avond in Gorinchem te houden.

In december werd een **interview** van ons in het Reformatorisch Dagblad geplaatst. Daar waren we blij mee, want dat was gratis reclame! Vanaf dat moment kregen we naamsbekendheid en wilden meer mensen ons helpen. Daarom besloten we om in januari met behulp van twee bedrijven een grote advertentie in het RD te plaatsen. Dit heeft boven verwachting veel reacties opgeleverd!

Vanuit overal in het land kregen we goederen en ook giften. Dit heeft ons ontzettend bemoedigd om dit werk voort te zetten en zelfs uit te breiden. Hartelijk dank voor uw gaven en Gode zij alleen de eer!

De hoogste prioriteit is nu een **eigen loods**. Onze Roemeense vriend Vasile heeft bij zijn huis ruimte om een loods van ongeveer 12 x 7 meter te plaatsen. Graag willen deze bouwen met tweedehandse sandwichpanelen. Wie kan ons hierin helpen?





School

We zijn ook in contact gekomen met een kleine school vlakbij het Roma-kamp waar we veelal actief zijn. We hebben er schoolmeubilair, speelgoed, fietsjes, een bord en toebehoren gebracht. Ook hier mochten we gelijk de boekjes van o.a. Mary Jones uitdelen. Niet alleen de juf's, maar ook de kinderen waren erg blij. Ze kregen nieuwe crocks en wat lekkers

Goederen

We blijven graag goederen ontvangen, zoals kleding, schoeisel, dekens, medische hulpmiddelen (rollators, krukken, brillen etc.), houdbaar voedsel etc. U kunt de spullen brengen bij fam. Bolk, Gregor Mendelweg 6 te Harmelen. Indien u het niet kunt brengen, dan halen we het na een telefoontje bij u op (06 512 939 02).



Wilt u ons blijven helpen met goederen en giften?

NL55 RABO 0342 6952 15
t.n.v. Stichting Levi



Stichting Levi is een ANBI erkende stichting

Psychiatrische inrichting

Vorig jaar zijn we voor het eerst in contact gekomen met een psychiatrische inrichting. De toestanden zijn daar echt schokkend. Vooroorlogse toestanden met 20 bedden op één kamer en allerlei mensen door elkaar. Mensen met psychische aandoeningen, mensen met syndroom van Down en mensen met zowel psychische als somatische klachten liggen door elkaar heen. Van de overheid krijgt de inrichting € 3,50 euro per dag per persoon, waar voedsel, kleding en medicijnen van betaald moeten worden. Iedereen begrijpt dat dit schrijnend te kort is. Bovendien zijn er eigenlijk te veel mensen in de inrichting, maar veelal hebben deze mensen geen familie of zijn ze verstoten, omdat de familie hen financieel niet kan onderhouden. Triest, maar bittere werkelijkheid!

De mensen van de verzorging doen hun best om de patiënten liefdevol te verzorgen zij het met beperkte middelen. Middels de firma Romed uit Mijdrecht mochten we de verzorging een tillift geven en deze werd met dankbaarheid aangenomen. Tevens hebben we daar veel voedsel (rijst, aardappels, peulvruchten etc.), kleding, schoenen, andere medische spullen, schoonmaakartikelen etc. gegeven. Ze hebben overal tekort van en alles is welkom. Onze giften bleken een mooie ingang te zijn om ook Bijbels en andere christelijke lectuur uit te mogen delen, zoals de Roemeense vertaling over het leven en de bekering van Mary Jones.

Dit voorjaar zouden we graag weer een hulptransport willen sturen om met name deze inrichting van allerlei spullen te voorzien. Helpt u ons helpen?



Colofon

Bestuursleden:

Ds. A.T. van Andel, Kockengen (voorzitter)
E. van Andel, Kockengen (secretaris)
B. Bolk, Harmelen (penningmeester)

secretariaat:

Gregor Mendelweg 6
3411 LC Harmelen
06 51 29 39 02

stichtinglevi@gmail.com
www.stichtinglevi.nl

